



Maandelijks orgaan van de Almelose Korfbalclub A.K.C.

Jaargang 69

Voorzitter/ P.R.	: J. Hinnen	De Hop 207	☎ 0546-454745
Secretaris/postadres	: G. Blömer	Aletta Jacobsstr. 66	☎ 0546-811036
Penningm./ ledenadm.	: E. Leus	Dennenlaan 5	☎ 0546-867633
Wedstr.secr. Senioren	: G. Blömer	Aletta Jacobsstr. 66	☎ 0546-811036
Wedstr.secr. Jeugd	: L. Hinnen	Het Loo 6	☎ 0546-860808

Commissies

Redactiecommissie	: P. Soer G. Blömer	M. Kroeskop Manonkroeskop@home.nl <i>vacature</i>	
Technische commissie	: J. Kappert	M. Oude Hendriksman	
Activiteitencommissie	: G. Eijke K. Schorn	C. Leijssen C. Klok	E. Post K. Rozemuller
Topsportcommissie	: H. Binken	G. Schorn	<i>vacature</i>
Jeugdcommissie	: H. Snellink	P. Uitslag	H. Veldhuis
Sponsorcommissie	: J. Meuleman	J. van Roode	
Onderhoudcommissie	: R. Hendriksen		
Beheerscommissie	: H. Kuiper M. Slagter	C. Leijssen R. Seifert	M. Meijer <i>vacature</i>
Jeu de Boules Com.	: T. Westerink H. Kuiper	B. Haghuis A. Konink	G. Koops
Toernooi Commissie	: H. Binken J. Hinnen	H. Eshuis	G. Schorn
Scheidsrechters Com.	: J. Kappert P. Uitslag	R. Snellink R. v.d. Heide	G. Tapper
Kascommissie	: P. Soer	G. Schorn	R. Hendriksen (res.)

Overige gegevens

Bezoekadres	:	Sluiskade Noordzijde 126
Telefoon	:	☎ 0546 - 866 222
Website	:	www.akc-almelo.nl
Postbank	:	27.50.184
SNS Bank	:	95.17.32.390
Kamer van Koophandel Enschede	:	40074511



Als de lichtjes doven

Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.
In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,
maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.

Donkere Afrikaan,
honger moet je lijden,
mag niet naar je vader gaan,
bent van hem gescheiden.
Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,
zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,
maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.

Turk en Griek en Marokkaan,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?

Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.

Willem Wilmink



Na een redelijk novembern timer ligt nu het kerstjournaal alweer op de mat. Een journaal dat over het algemeen toch anders gevuld wordt. Zo beginnen we niet met het voorwoord van de redactie maar geven we de eerste pagina aan het kerstgedicht. Dit jaar is er gekozen voor een gedicht van Willem Wilmink, een gedicht dat mede gezien de gebeurtenissen van de afgelopen weken zeer actueel is. Een gedicht dat stil staat bij de problemen van de huidige maatschappij.

Kerst is toch altijd de tijd van bezinnen maar ook een tijd van feest, vreugde en lekker eten. In de vreugde laat ons eerste team ons op dit moment wentellen, er wordt goed gespeeld en ook steeds ruim gewonnen. We staan bovenaan en daar de naaste concurrenten al punten hebben laten liggen gaan we de feestdagen in met een mooie voorsprong. Hopend dat onze eerstelingen deze goede prestaties in het nieuwe jaar doorzetten en ervoor zorgen dat we kampioen worden. Het is wel weer tijd voor een kampioensfeestje.

Natuurlijk is niet alles koek en ei. In zijn rubriek de Kollum van Harm geeft Harm nog eens aan zich te ergeren aan de opmerkingen van het publiek richting de arbitrage. Hoewel hij niet geheel ongelijk heeft kan ik mij best voorstellen dat mensen zich



ergeren aan blunders van de arbitrage. Als ik zie wat voor bok de scheidsrechter maakte in de wedstrijd AKC4-HKC4 dan kan ik best begrijpen dat mensen zich hier aan ergeren en hun ongenoegen uiten. Dat een en ander dan niet geheel volgens de normen en waarden gaat welke Harm graag heeft, wel dat wij ik maar aan de emoties. Zelf was ik aardig pist-off en zal dus ook wel enkele onkuise woorden hebben gebruikt. Gelukkig is dit de kerstmaand en kan ik in rustige kerstsferen tot bezinning komen.

Even tot bezinning komen.

Verder in dit journaal vindt u de eerste korfbaltoto. Hier kunnen AKC-ers hun korfbal kennis laten blijken. We zullen u via het Journaal op de hoogte houden en maandelijks een uitslag lijst plaatsen. Hebt u ook nog kopie dan kunt u mij dit altijd mailen. Mijn e-mailadres is Beowolf2@home.nl

Ik hoop dat het decembernummer u de komende feestdagen veel leesplezier bezorgt en rest hij mij slecht u allen, namens de redactie, prettige kerstdagen, een plezierige veilige jaarwisseling en een sportief 2005 toe te wensen.

Peter



Van de voorzitter



Het gaat hard met de tijd. Vlak voor kerst wordt het tijd om het jaar te overdenken. Sportief wordt het jaar gekenmerkt door een aantal mooie successen van het eerste. Kampioenschap op het veld in het voorjaar. Goede prestaties in de Overgangsklasse in het najaar, resulterend in een mooie tweede plek. Ook nu in de zaal gaat het goed, A.K.C. staat fier boven aan. Bij de andere teams gaat het in meer of mindere mate ook goed. Bij de jeugd zien we dat de standaardteams het moeilijk hebben. De jonge leeftijd speelt hen parten. Jammer, wat er is talent genoeg. Voor komend seizoen zal zich dat gaan vertalen in spelers die nog altijd jong zijn, maar al wel veel ervaring hebben ten opzichte van de tegenstanders die dan misschien net over komen. Maar toch kun je inmiddels al wel zien dat het beter gaat.

De goede prestaties kennen ook hun weerslag op het aantal nieuwe leden. In de afgelopen weken hebben wij door de gehele jeugdafdeling er nieuwe leden bij gekregen. Dat is heel mooi, want het huidige aantal jeugdleden is niet wat wij wensen. Om in de toekomst iedereen een goede plek bij A.K.C. te geven moeten we in iedere leeftijdscategorie streven naar twee teams. Eén team dat wedstrijdcorfbal speelt en één team dat breedte corfbal speelt. Op die manier kunnen wij dan iedereen de plek geven waar hij of zij het beste thuis is. Ik heb al vaker aangegeven dat wij met z'n allen ambassadeurs zijn van A.K.C., nieuwe leden zullen dan ook met name met bestaande leden meekomen. Voor ons leden dus een schone taak weggelegd.



Het K.N.K.V. is voornemens om de jeugdcompetitie een andere opzet te geven. Zo ligt er dit moment een voorstel om de leeftijd van de E jeugd met een jaar op te rekken, en daarmee wordt ook de A tot en met D jeugd een jaar ouder. Ook ligt er het voorstel om met de E jeugd eenvaks corfbal te gaan spelen op 2,5 meter palen. A.K.C. ondersteunt het eerste voorstel ten aanzien van de leeftijdsgrenzen, maar kan vooralsnog niet instemmen met het tweede voorstel inzake eenvaks corfbal en lage palen (10 jarigen zouden dan op een klein veld op lage palen moeten spelen. Je kunt je dan voorstellen dat er vast kinderen zijn die uit alle hoeken van het veld de bal er in kunnen gooien). Tezamen met de regio verenigingen zullen wij een protestbrief sturen.

Het is nu met kerst nog wat te vroeg om helemaal terug te kijken naar wat er de afgelopen 6,5 jaar is gebeurd toen ik in het bestuur zat. Als ik straks in het voorjaar stop zal dat een mooi moment zijn.

Nu staat het seizoen nog volop in het teken van allerlei uitdagingen welke wij nog willen realiseren. Ondanks dat wij aan het begin van het seizoen zijn gestart met z'n vijven in het bestuur, wat wel beperkend werkt op hetgeen wij graag zouden willen realiseren, hebben wij goede verwachtingen ten aanzien van uitbreiding. Op dit moment zijn wij met een tweetal serieuze kandidaten in gesprek om het bestuur te versterken zodat het ook voor de zittende bestuursleden iets makkelijker wordt.

Graag wil ik iedereen een hele fijne kerst toewensen en alvast het allerbeste voor het jaar 2005.

Jeffrey Hinnen

“De Toekomst”



Voor veel van de selectiespelers, een bekend trainingscomplex van hun favoriete voetbalclub, AJAX.

Voor de rest is het gewoon, morgen. Althans, wij gaan er standaard vanuit dat er voor ons allemaal weer een morgen zal zijn.

Hoewel Sinterklaas nog maar amper in Nederland is aangekomen, past deze gedachte bij Kerstmis. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, half November, hebben we nog maar 1 zaalcompetitie wedstrijd gespeeld.

Zo rond Kerst zullen dat 6 wedstrijden zijn en hebben ook dan pas een beeld over de sterkere en minder sterkere tegenstanders deze zaalcompetitie.

Nu wordt er aan alle kanten geroepen dat A.K.C. kampioen, wil worden, moet worden en zal worden. Wij durven dat ook hardop uit te spreken. De een zal dit een vorm van arrogantie vinden, je zou het ook zelfbewust kunnen noemen. Met deze favorietenrol zullen we moeten omgaan, tegenstanders zien hierin de uitdaging, wij zullen de uitdaging iedere week opnieuw voor de volle 100% moeten aangaan.

En dit doen wij met een grote selectie, want ook de mensen van het 2^e team staan hier volledig achter en staan klaar op het moment dat het nodig is.

Jammer is wel dat de mediabelangstelling met betrekking tot korfbal in Oost, zich vooral richt op de derby - wedstrijden in de regio. Misschien dat voor ons geldt dat de zaalwedstrijden tegen Zwart - Wit hierin verandering kan brengen. Nu is dat voor ons als A.K.C. van secundair belang, en willen wij ons concentreren op goed korfbal en het behalen van onze doelstellingen.



Voor mij en Gea breken nu drukke tijden aan in verband met het verhuizen naar onze nieuwe woning. Dit zal voor de Kerst zijn voltooid en ik moet eerlijk zeggen dat Gea hierin het meeste werk voor haar rekening neemt. Om op dinsdag en donderdag op tijd op de training te kunnen zijn, moet

ik zelf op maandag, woensdag en vrijdag lange dagen maken. Maar we doen dat met heel veel plezier.

Evenzo als een heleboel A.K.C. - ers. Vrijwilligers binnen de club, in welke vorm dan ook, zijn van groot belang. Wij als selectie, willen niet alleen voor ons zelf, maar voor de hele vereniging daarin onze sportieve prestaties tegenover stellen.

De publieke belangstelling tijdens het ROC - toernooi was voor ons, wat dat betreft, weer een steuntje in de rug. Steun die wij in de thuiswedstrijden graag zien en die wij zelf moeten verdienen met goed korfbal en daarnaast resultaten.

Als we het hebben over een supporter, moet ik in deze toch even Sven in het bijzonder noemen. Nu is Sven niet geheel onbevooroordeeld, maar weet hij ons na een gespeelde wedstrijd altijd even weer met de voetjes aan de grond te zetten met zijn analytische op- en aanmerkingen. "Grote klasse." Hij is daarbij ook net zo fanatiek als wij, getuige het aanbod een videoband van Hoogkerk te verzorgen, zodat wij enig inzicht in deze tegenstander hebben om in Januari 2005 de competitie weer op te pakken.

Hiermee ben ik via een kleine omweg bij het nieuwe jaar aangekomen. Naast een goede kerst wil ik iedereen een goed en gezond 2005 toewensen, en ik hoop dat we als A.K.C. onze doelstelling kunnen realiseren.

Zoals de titel toch al aangeeft is het hebben van een toekomst ons grootste goed!

Alfred, Gea, Tico en Susanne Wind

Wijsheden



Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.
Is het u wel eens opgevallen dat mensen nooit zeggen: "Het is maar een spelletje." als ze winnen.

Elke minuut dat je je druk maakt om je verleden, gaat af van je toekomst.
Op een dag vind je de vrouw van je leven en dan ben je al getrouwd, natuurlijk.
Wanneer een Kerst wit is, lijkt de wereld weer even zuiver.



Actie- en besluitenlijst



BESTUURSBESLUITEN

November

VERG. D.D	BESLUIT
15.11.04	<p><i>Notulen d. d. 25.10.04</i> Goedgekeurd. Bestuur:</p> <p><i>Nieuwe bestuursleden:</i> Gewacht wordt of er nog reacties komen n.a.v. het stukje dat in het journaal komt.</p> <p><i>Jeu de boule:</i> 7 november jl. is er een gesprek geweest met drie mensen van de jeu de boule commissie. Ons voorstel naar hen toe is een activiteit te organiseren samen met de korfballers.</p> <p><i>Financiën:</i> Tussentijdse resultaten wordt aan gewerkt.</p> <p><i>Offerte Grolsch:</i> Wordt aangehouden. Er zal eerst nog een herberekening worden gemaakt t.a.v. het voordeel van flesjes t.o.v. fusten.</p> <p><i>BSO:</i> Zal er op worden gewezen, dat ze bij het verlaten van het clubgebouw de verwarming lager zetten. Activiteiten die in het in het clubgebouw plaatsvinden moeten in overleg gaan met de BSO, zodat we niet weer de situatie krijgen zoals nu is gebeurd. De BSO heeft 1 december 's middags sinterklaasfeest in ons clubgebouw en onze eigen jeugd moet uitwijken naar de sporthal. Alle afspraken met de BSO moeten via Frits Röben lopen.</p> <p><i>Diversen:</i> Op een brief die uit is gegaan naar Van Kooten betreffende de reparatie aan ons dak is afwijzend gereageerd. Zij hebben niet zelf het dak gerepareerd.</p> <p>Topsport:</p> <p>De topsportcie. wil graag betrokken worden bij afspraken die de jeugdcie.maakt. Er moet een overleg komen tussen de topsportcie/jeugdcie/jeugdcoördinator.</p> <p>Door de topsportcie is een begroting gemaakt voor 2004/2005 en 2005/2006. De jaarbegroting moet door het bestuur worden geaccordeerd, nadat de topsportcie. een voorstel heeft ingediend.</p> <p>Senioren: Geen nieuws.</p> <p>Jeugd:</p> <p>De indruk bestaat dat, met name bij D1, bij de tegenstander meerdere kinderen van 11 jaar meespelen. Hierover is door de scheidsrechter protest aangetekend.</p>

PR/Sponsoring:

Met de sponsorcie. heeft een goed gesprek plaatsgevonden. Een aantal actiepunten zijn op papier gezet om het bestand te verbeteren. Al met al positief.

Activiteiten:

De communicatie met de BSO moet altijd met Frits Röben.

Rondvraag:

Het programmaboekje is enigszins gewijzigd. Dit is akkoord.



Ik heb een wens voor iedereen,
een mooie kerst met lieve mensen om je heen.
Mensen die van je houden om wie je bent,
in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft,
dat je samen met hen iets moois beleeft.
Geniet van de warmte die dat alles brengen kan,
geniet van alles...liefde tussen ouders, kinderen ...vrouw en man.
Geniet van dit alles niet alleen met kerst,
het zou alle jaren lang zo moeten zijn.
of je nu hier woont of in een ander land
veroordeeld bent en in de cel bent beland
of je nu ziek bent of gezond
slank bent of juist tonnetje rond
of je nu volwassen bent of een kind
en wel of niet iemand bemind
of je nu rijk bent of juist arm
kerst is voor een ieder even warm
zo hoort het tenminste te zijn
helaas is de werkelijkheid minder fijn
Maar laat ons nu die twee dagen per jaar
eens gewoon lief zijn voor elkaar.



AKC-Toto



In iedere Journaal voorspelt een AKC-er 10 korfbalwedstrijden die er voor de komende periode zitten aan te komen. Dit zijn voornamelijk wedstrijden die van belang zijn voor AKC, maar ook wedstrijden uit de hoofdklasse en uit de regio.

De Toto zit heel makkelijk in elkaar. De 10 aangegeven wedstrijden kun je een 1, een 2 of een 3 geven. Deze cijfers houden verband met de uitslag. Namelijk:

- 1 = een thuis overwinning
- 2 = een uit overwinning
- 3 = een gelijk spel

Onderaan de Toto wordt een stand bij gehouden. Dat is de stand van het aantal goed geraden uitslagen van iedereen die meegedaan heeft.



In de eerste aflevering van deze AKC Journaal Toto mag onze voorzitter de spits afbijten. Jeffrey Hinnen is al een aantal jaren voorzitter van AKC. Verder speelt hij ook nog in AKC 4 wekelijks zijn wedstrijdjes. We zijn benieuwd hoe hij het ervan af brengt.

Wedstrijden in het weekend 8 en 9 Januari 2005.

Poule AKC

AKC	Hoogkerk	1
Atalanta	Zwart - Wit	2
Oerterp	Word Kwiek	2
Sparta (Ze)	LDODK	2

Hoofdklasse

PKC	DOS WK	1
Dalto	Blaauw - Wit (A)	2

Regionaal

HKC (U)	Achilles	2
Amicitia	Exakwa	2
DKOD	NKC	3

AKC 2

AKC 2	Steeds Hooger 2	1
-------	-----------------	---



Gesprekjes met de jeugd

Hieronder staan enkele vraaggesprekjes welke gehouden zijn met enkele jeugdleden met als afsluiting een wens die werd geuit, met het oog op de feestdagen.

Denise Arends D1

Ik vind korfballen leuk, omdat mijn moeder ook gekorfbald heeft en het een leuke sport is om te doen.
Het team waarin ik speel, is een leuk team, de meeste kinderen ken ik al wel en er zijn een paar nieuwe bij.
Manon en Jacco zijn nooit boos en geven ons goeie tips.
Ik wil net zo goed worden als Gert Schorn, want hij is gewoon cool.
Ik wens dat iedereen een prettig nieuwjaar heeft.



Michiel Bentsink C1



Ik vind korfballen leuk, omdat het een teamsport is en je dus moet samenspelen.
Ik vind het leuk om doelpunten te maken.
Helaas hebben wij nog alles verloren, dat vind ik jammer, maar ik blijf het leuk vinden.
Onze trainer/coach (mijn pa), is meestal aardig, als het moet is hij streng.
Ik wens dat iedereen gelukkig mag worden.

Kim Bentsink BM2

Ik vind het bij de korfbal leuk, omdat het gezellig is en leuk en er wordt veel georganiseerd.
Alle meisjes in mijn team zijn leuk, wij hebben leuke coaches en op de training doen we leuke dingen.
Ik zit nu in een meidenteam, maar wil weer een keer in een gemengd team spelen.
Ik wil graag zo goed worden als Manon, maar de rest is ook supergoed.
Ik wens dat iedereen een heel gelukkig nieuwjaar krijgt en een leuk korfbal seizoen.



Loraine Lucassen B1



Mijn buurmeisje korfbalde en zo ben ik er ook bij gegaan.
De B1 is een leuk team en alles is eigenlijk goed.
Ik vind Gert Schorn een goede korfballer.

Ik wens dat iedereen een gelukkig nieuwjaar heeft.

Rik Landhuis A1

Ik ging korfballen, omdat mijn pa en ma ook al korfbalden.
Dat korfbal een gemengde sport is, vind ik een voordeel en het
"spelletje" op zich vind ik leuk.

Ons team is best leuk, jammer dat niet iedereen altijd even
serieus is.

Ik zou graag wel dingen willen veranderen.

Ik zou graag net zo goed willen zijn als Jan Niebeek, hij is gewoon
top.

Ik wens dat iedereen gezond blijft.

Oscar Geelof A2

Ik ben via Anouk en Jorik of eigenlijk doordat de hele buurt
bij de korfbal zat, een keer mee gegaan en er bij gebleven.
In A2 is het relaxed korfballen. Als je een baaldag hebt is dat
o.k., we hebben een goed team samen.

Wat me bij is gebleven is de gedrevenheid in de sport bij
enkelen. Dat viel me vooral op bij Shay en Siophan. Ook het
schot van Sven blijft me bij, want hij schiet echt alles raak.

**Ik wens voor 2005 dat er flink wordt gescoord, dat we
veel winnen en dat iedereen met plezier blijft korfballen.**



Chien-Yie Cheung A1



Ik ben via Kelly ter Morsche, een schoolvriendin, bij de korfbal
gekomen.

De sfeer is leuk en een teamsport vind ik leuker.

Ik speel zowel in A1 als in A2.

Als ik het te druk heb, gaat A1 voor. Dat heb ik ook met Fred
besproken.

Ik korfbal voor mijn plezier, maar winnen is leuker dan
verliezen.

**Mijn wens voor 2005 is dat het met A1 de goeie kant op
zal gaan, dat het samenspel beter wordt, zodat we een
keer vaker verdiend kunnen winnen.**

Ingeborg Lucassen D1

Ik ben gaan korfballen, omdat mijn oma ook heeft gekorfbald in Delden bij Zwart-Wit en mijn moeder ook.

Ik vind het leuk om met iedereen samen te spelen.

Ik vind aanvallen leuker dan verdedigen. Ik wil later net zo goed worden als Paulien en Gert Schorn.

Ik wens iedereen een heel gelukkig nieuwjaar



Emmy HutC1



Ik vind korfballen leuk, omdat we met jongens en meisjes samenspelen.

Rob is een goeie trainer en we hebben ook een leuk team.

Ik wil later net zo goed worden als mijn trainer Rob.

Ik wens dat ik nog een betere korfballer wordt dan dat ik nu ben.

Danique van Zaltbommel BM2

Ik ging op de korfbal, omdat mijn ouders er allebei op zaten en omdat ik graag mag korfballen.

Iedereen in mijn team is aardig. De trainers en coaches vind ik aardig.

Ik vind het niet zo erg om in een meidenteam te spelen.

Ik vind Gert Schorn goed en meer niet.

Ik wens dat iedereen gezond is.



Ramon Uitslag B1



Ik vind korfbal een hele leuke sport, het is ook gezellig, omdat het gemengd is.

Ik speel in een gezellig team, de trainers en coaches zijn gewoon goed en leren ons veel nieuwe tactieken voor tijdens de wedstrijd.

Ik wil zo goed worden als Mark.

Ik wens dat iedereen een gezond 2005 heeft.

Sharon Hilgerink A1

Op school kreeg ik een boekje over allerlei sporten. Samen met Maggie gingen we kijken bij de korfbal. We mochten mee trainen en vonden het zo leuk, dat we bleven.

En een teamsport is gezelliger.

Ons team doet het op dit moment niet zo goed, maar ik heb het wel naar m'n zin.

Er zijn wat kleinere probleempjes, maar hopelijk zijn die gauw opgelost.

Samantha Jonkman vind ik een hele goeie korfbalster.

Mijn wens is dat ik iedereen een gelukkig en probleemloos nieuwjaar toewens.

Priscilla van den Poll A2



Ik ben via mijn broer Daniel op de korfbalsport gekomen.
A2 is een gezellig en leuk team. We gaan soms samen uit.
Fred is een goeie coach en geeft geen kritiek tijdens de wedstrijd.
Mijn wens voor 2005 is dat iedereen gelukkig en gezond blijft.

Tom ter Hedde C1

Ik vind korfballen leuk, omdat veel familie erop zit en ik vind het leuk om in de korf te gooien.
Ik ga veel met Michiel om en ik vind de training goed, omdat we in de wedstrijd fouten maken en dan gaan we daar op oefenen.
Rob is een grappige trainer, hij is soms streng tijdens de wedstrijd.
Ik vind Gert Schorn de beste korfballer. Ik heb hem op t.v. gezien toen hij nog bij DOS WK korfbalde.
Mijn wens is om in het beste korfbalteam van Nederland te komen.



Stehanie Reinerink BM2



Ik ging korfballen, omdat mijn moeder en eigenlijk de hele familie korfbalde.
Ik was toen ongeveer 4 a 5 jaar oud, maar ik vind korfbal gewoon een leuke sport.
Ik zit in een meidenteam, ik vind het wel gezellig, maar speel liever in een gemengd team.
Ik wil zo goed worden als Samantha Jonkman.
Ik wens dat er geen oorlog meer zal zijn.

Marieke van Nieuwenhoeven B1

Ik wilde eigenlijk een andere sport uitproberen en zodoende kwam ik bij de korfbal.
Ik vond het leuk, dus ik bleef.
Ik vind korfbal zo leuk, omdat het een bal-, en teamsport is.
Ik leer veel van Mark en Thijs, we werken allemaal goed samen.
Mark vind ik een hele goeie korfballer.
Mijn wens is dat ik nog heel lang bij A.K.C. blijf.



Hulya Sahil C1



Ik vind het bij de korfbal leuk, omdat we leuke dingen doen en leuke training krijgen.

Op zaterdag korfballen komt me heel goed uit.

Ze organiseren hele leuke dingen, zoals Sinterklaas en een barbecue.

Ik vind dat Rob goeie training geeft en de hele ploeg is aardig met elkaar.

Ik wil zo goed worden als Manon Kroeskop.

Ik wens iedereen een heel gelukkig nieuwjaar.

Chantal Hesselink BM2

Ik ben gaan korfballen, doordat een vriendin uit mijn klas mij vroeg een keer mee te gaan naar Achilles.

Ik vond het zo leuk dus bleef ik. Ik vind het juist leuk in een meidenteam, want jongens klieren altijd.

Ik vind het gewoon hel erg leuk allemaal bij A.K.C.

Ik wens iedereen gezondheid en veel geluk.



Kevin Voogd C1



Ik vind korfbal leuk, omdat het met jongens en meisjes is.

Ik heb vrienden in mijn team en gelukkig is Michiel heel goed en daarom winnen we soms. Ik kom altijd trainen, alleen als ik ziek ben niet, of als er een verjaardag is.

Ik wil later net zo goed worden als Rob en Roman.

Ik wens dat iedereen gelukkig is.

Lisa Groenink C1

Ik vind korfballen leuk, omdat je op de korf kunt schieten.

Er zitten veel aardige jongens en meisjes in mijn team.

Er zit ook veel familie van mij op korfbal.

Ik wens dat we met het team veel gaan winnen.



Onze wens voor iedereen:

Een sportief, gelukkig en gezond 2005.

Namens de jeugdcommissie
Herald, Pamela, Lies, Jan en Hettie.
Tot in het nieuwe jaar !!



Uit oude archieven



Nu A.K.C. een nieuw veld heeft en in een totaal andere omgeving, krijgt het bestuur andere, nieuwe ambities. Men gaat streven naar betere resultaten en er ontstaat een sfeer van "we willen kampioen worden". Maar Moedertje Natuur gooit roet in het eten. 1948 wordt een lange, hete zomer met uitzonderlijke grote droogtes. Het pas ingezaaide veld komt niet meer voldoende tot ontwikkeling en er kan hier niet op gespeeld en getraind worden. Noodgedwongen moeten de trainingen nog op het oude veld bij het Groenedal plaatsvinden.

Met een stel actieve en enthousiaste spelers en speelsters gaat men aan de slag. Het bestuur slaagt erin voor de selectie van het eerste Gerrit Berfelo van D.O.S. uit Enschede aan te trekken. Gerrit Berfelo is een bekend figuur inde korfbalwereld en heeft diverse keren in het Nederlands twaalfstal gespeeld. Voor deze training ontving Berfelo de somma van fl. 33,00 per seizoen. De conditie - training werd toen verzorgd door Ben Smit.

Het is voorgekomen, dat de conditie - training zich uitstreckte tot een veldloop naar Zenderen. Dit ging kennelijk niet onopgemerkt, want in Zenderen werd de groep A.K.C - ers staande gehouden door een politie agent. Op zijn vraag waar zij zich mee bezig hielden, werd geantwoord, dat zij korfballers waren en dat zij aan het trainen waren. "Dat kan niet" aldus de agent. "Hier is geen korfbalclub." "Ja, maar wij zijn van A.K.C. en wij komen uit Almelo", de agent sprakeloos achter latend.

Tot dusver werd korfbal uitsluitend op het veld gespeeld en van zaalkorfbal was toen nog geen sprake. Tijdens de winter periode, van November tot en met Februari, werd de competitie stil gelegd.

Om het onderlinge contact met de leden levendig te houden, werd er in deze stille periode getraind in het gymnastieklokaal van



de Riet Mavo onder de leiding van Bertus Lammers. Maar de ook spelers van de A.K.C. selectie wilden meer. Men wilde de mogelijkheid hebben om ook in deze winterperiode buiten te trainen. Er gingen stemmen op om op eigen veld een terreinverlichting aan te brengen. Natuurlijk had dit financiële consequenties. Aankoop van de vier schijnwerpers met vier bijbehorende palen zou fl. 150,00 gaan kosten en dat kon A.K.C. niet uit de clubkas betalen. Dus werd er een actie gehouden hetgeen resulteerde dat er in 1951 een zeer eenvoudige lichtinstallatie kon worden aangelegd.

Ter informatie nog. In 1948 had A.K.C. 125 leden, t.w. 90 senioren en 35 junioren. Aspiranten en welpen kenden men toen nog niet.

Elbert de Wilde



Het algemene e-mailadres van het KNKV bonds bureau@knkv.nl gaat verdwijnen. Per 1 januari 2005 zal het adres niet meer gebruikt worden. Het alternatief, Service desk@knkv.nl, is nu al operationeel. Dit e-mailadres is onderdeel van de Servicedesk die per 1 januari in werking zal treden. Hiermee wil het KNKV haar kaderleden nog beter van dienst zijn. Bij de servicedesk kunt u vanaf 2005 terecht voor een snelle afhandeling van al uw korfbalvragen, per mail of via de telefoon. Een team van medewerkers staat vanaf 2005 voor u klaar met kennis over de "ins en outs" van korfbal. Mochten zij onverhoopt niet direct een antwoord op uw vragen kunnen geven, dan gaan zij voor u op zoek naar het antwoord.

Zaalkorfbalfinale:

Op 19 maart 2005 wordt voor de 16^e keer in Sportpaleis Ahoy de zaalkorfbalfinale gespeeld. Voorafgaande aan de seniorenfinale spelen ook de A-junioren (onder de 19 jaar) om het Kampioenschap van Nederland.

Programma:

16.15 uur zaal open 17.30 uur Junioren finale
20.00 uur Senioren finale.

Wilt u erbij zijn?

De kaartverkoop is gestart op zaterdag 27 november via TopTicketLine. U kunt telefonisch kaarten bestellen via 0900-300 1000 (40ct per minuut) of via internet op

www.topticketline.nl of www.knkv.nl Grotere aantallen kunnen besteld worden via de telefoon of het bestelformulier dat te vinden is op de site van het KNKV.



Er zijn drie soorten kaarten beschikbaar:

Zitplaatsen Arena Noord	€ 26,00
Zitplaatsen Arena Oost/West	€ 20,00
Zitplaatsen 2 ^e ring	€ 13,00

De dit zaalseizoen in de hoofdklassencompetitie geïntroduceerde kunststof mand zal in fases worden ingevoerd op alle niveaus.

Vanaf volgend seizoen is de nieuwe korf verplicht in alle klassen die tot de competitie topkorfbal behoren. Tegelijkertijd geldt dat de kunststofkorf vanaf dat moment voor alle andere wedstrijden is toegestaan. Dat betekent dus dat er vanaf het seizoen 2005/2006 op alle niveaus met de kunststofkorf gespeeld mag worden. De keuze is daarbij aan de thuis spelende vereniging. Pas vanaf het seizoen 2008/2009 zal de kunststofkorf verplicht zijn voor alle categorieën en in alle klassen. Het Algemeen Bestuur heeft ook bepaald hoe de bijbehorende paal moet zijn. Deze zal verplicht worden gesteld voor alle wedstrijden in de competitie van topkorfbal en wedstrijd korfbal.

Topkorfbal

Een stukje schrijven in het kerstjournaal is altijd bijzonder en als één der redactieleden je dan vraagt zeg je niet gauw nee.

Het probleem komt pas als je iets op papier moet zetten waar moet je over schrijven. Als lid van de jeugdcommissie kan ik natuurlijk een stuk schrijven over het jeugdbeleid. Ik kan iets stichtelijks gaan schrijven dat doet het altijd goed bij Kerst. Of een echt Kerstverhaal dat treurig begint, maar natuurlijk goed eindigt. Dit opschrijvende denk ik maar dat ik een en ander ga combineren wellicht dat sommigen na het lezen van dit stuk denken die Veldhuis is niet goed bij zijn hoofd, maar ja niet geschoten is altijd mis geschoten.



Laat ik eens terug gaan in de tijd zo'n vijftien jaar om precies te zijn. AKC toonaangevend in de regio op het toppunt van haar roem. Dicht bij landstitels, zelfs een keer een veldfinale halen. Ook toen bestond er een topsportcommissie, maar was alles niet zo geregeld als nu. Het ging vaak uit de losse pols. De club bestond uit leden die elkaar vaak zagen bij het eerste en bij het spelen van eigen team in dit geval het vierde en wat nu het zesde is. Het werd ook wel een duistere commissie genoemd, maar wel een commissie die veel heeft bereikt. Zo kwamen er voor het eerst twee grote hoofdsponsors binnen de club, werden er schoenencontracten afgesloten en werden er allerlei subsponsors binnengehaald. Dit kostte wel moeite, maar omdat de club hoog speelde een goede naam had verworven binnen de Almelose sportgemeenschap en daarom waren velen bereid een bord, toen ook nieuw, of een advertentie te plaatsen.

Dat je daarvoor soms een week vrij moest nemen om langs die sponsors te gaan had je er graag voor over. Het mes smeedde eigenlijk aan twee kanten. De sponsor vond het leuk om je te zien en jij kon uitleggen hoe goed het eigenlijk wel niet ging met de club en kon soms wat meer krijgen. Soms mislukte dat ook wel eens eerlijk gezegd. Daarnaast



De korfbalschool

waren enkele leden druk met allerlei andere zaken. Zo is er het topsportplan geschreven een jeugdplan van de grond gekomen etc. Er gebeurden dingen die eigenlijk in die tijd not done waren. Immers werden er gesprekken gevoerd met spelers van andere verenigingen om te komen spelen voor ons. Uiteindelijk hebben enkelen van hen de overstap gemaakt en dankzij hen hebben wij het nog een aantal jaren kunnen uitzingen in de hoogste klasse.

Toen ontstond ook het wilde idee om een korfbalschool te beginnen. Ver voordat Oost Arnhem of een andere club er nog maar aan dacht. Jeugdspelers uit de regio zouden 1x per week opgehaald kunnen worden met het busje en dan komen trainen. Gedacht werd

aan de woensdagmiddag. Lunchen, 1x licht trainen, huiswerk maken onderleiding van een onderwijzer (gedacht werd aan Gerard Koops) middageten, nog een keer trainen en dan naar huis. Een soort Ajax model uit de jaren negentig. Nooit van de grond gekomen hoor, maar het zat wel in de koppies.

Terug naar de realiteit van vandaag. AKC speelt op het veld Overgangsklasse en in de zaal 1^e klasse. Doet het daar wel naar behoren, maar is geen top. De top zit momenteel in Enschede. Willen we weer topkorfbal in dit deel van de regio zullen we moeten gaan samenwerken. Samenwerken met andere verenigingen en ik denk dan als clubs als: Achilles, Blauw Zwart, NKC, Amicitia, en TOP. Er zou een samenwerkingscontract uitgewerkt moeten worden dat er grofweg op neer komt dat gestreefd wordt naar en 1e klasse niveau een Overgangsklasse niveau en Hoofdklasse niveau (of straks Topliga niveau).

Deze niveaus moeten dan door de hele vereniging gaan lopen. Dus vanaf de D jeugd tot en met het eerste team. Er zou een soort roulatiesysteem moeten komen waardoor het ene jaar de Hoofdklasse in Vriezenveen speelt en het jaar daarop in Nijverdal. Hetzelfde met de eerste en overgangsklasse niveau. Van de D jeugd tot en met het eerste speelt dan op dat niveau. Onder welke naam moet niet gekeken worden, principes moeten overboord ook vooroordelen van op zaterdag spelen. Geef desnoods aan dat je op vrijdagavond speelt in plaats van zondag of zaterdag.

Kijk in de beginnen welke club op het hoogste niveau speelt en start daarmee. Het maakt de bond niet uit dat Amicitia A1 op dit moment spelend in de Overgangsklasse het volgend jaar alle thuiswedstrijden in Nijverdal speelt. Laat los die principes. Voordelen zie ik plenty. Gezamenlijke kosten voor trainers. Trainers die samen beslissen wie waar speelt.



De trainer bepaalt wie waar speelt

Ik spreek dan ook de Kerstgedachte en de nieuwjaarswens uit dat de clubs uit de regio eindelijk gaan inzien dat samenwerking in de regio de oplossing is en dat men hierover gaat praten in 2005. Natuurlijk wens ik een ieder prettige feestdagen en een gezond 2005 toe.

hvj

Trainers die dus geen connecties hebben met de clubs. Jeugdtrainers die leren van elkaars ervaringen. Geen enkel talent meer die verpietert bij zijn of haar club opdat hij of zij niet begrepen wordt. Volle zalen meer publiciteit en meer sponsors. Natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen dan gaat onze club kapot. Ik ben van mening van niet. Immers meer publiciteit voor de korfbal betekent meer leden.



De verhalenbundel van Peter Soer



Op een duistere en donkere avond enkele dagen voor kerst zit een eenzaam redacteur voor zijn PC. Hij moet zijn maandblad bewerken en inleveren, zodat de persen kunnen beginnen met rollen. Terwijl hij de binnengekomen teksten leest en bewerkt wordt hij steeds treuriger. Op een enkel stukje na is de ingeleverde kopie zwaar en heeft menig stukje meer inhoud dan een decembern timer verdient.

De redacteur vindt namelijk dat een decembern timer vrolijk moet zijn, moet jubelen en de mensen in deze duistere dagen vreugde moet brengen. Helaas zijn de binnen gekomen teksten dus van een heel andere aard.

Gelukkig schijnt er nog een zonnestraaltje de donkere kamer. Een van de journalisten, laten we geheel fictief Herald noemen, moet zijn bijdrage nog leveren. En deze journalist staat bekend om zijn luchtige en vaak hilarische inbreng. Dit stukje zal het maandblad zeker opvrolijken. Deze gedachte vrolijkt de redacteur een beetje op en als hij via de mail het stukje van Herald binnen krijgt hoopt hij op een fantastisch kerstverhaal.

Helaas komt de redacteur bedrogen uit. Ook het stukje van Herald is van een dusdanig zwaar kaliber dat je het bijna onzin zou gaan noemen. Gelukkig doet Herald dit zelf al in zijn stukje dus de redacteur kan zijn kritiek voor zich houden. Maar wat nu moet hij een decembern timer op de planken leggen zonder een kerstverhaal. Een nummer met alleen maar moeilijke artikelen. Er moet toch wel iemand te vinden zijn die een leuk kerstverhaal kan verzinnen, denkt de redacteur. Bijvoorbeeld een kerstverhaal dat gaat over

Een korfbalwedstrijd van AKC 4 tegen HKC 4 waar de strijd gaat om de degradatie van HKC 4. De ploeg doet het niet zo goed en moet de wedstrijd winnen om degradatie naar de hel te voorkomen. In een zware strijd wordt het met nog enkele minuten te gaan 10-10 en het lijkt de op dat niets meer de degradatie van HKC in de weg staat. Alleen een wonder kan HKC nog redden. En als dan een HKC'er schiet en de bal richting het mandjes suist gebeurt dat wonder. Een engel daalt af en slaat mijn zijn zwaard der gerechtigd een verblindend licht af op de scheidsrechter. Totaal verblindt gokt deze man dat de bal in het mandje gaat en keurt het doelpunt goed. Dat terwijl de bal er helemaal niet in zat. De korfballers van AKC protesteren, maar naast blind is de scheidsrechter ook nog doof en geeft hij het doelpunt aan HKC. Ook deze spelers zijn door het stralende licht van de engel totaal verblindt, want niemand heeft gezien dat de bal mis was. Goed misschien dat een of twee spelers dit wel hebben gezien. Maar het risico om volgend jaar in de hel te spelen is een beetje te groot. Dus ze houden zich maar stil. HKC wint de wedstrijd en de spelers van de ploeg zijn gered van de hel.

Kijk dit is nu een mooi verhaal voor en kerstnummer denkt de redacteur. Oké misschien niet voor zijn blad maar in het clubblad van HKC zal het zeker niet misstaan.

Maar goed hij heeft ondertussen nog geen verhaal. Een kerstverhaal dat gaat over.....

Berenburg Pete die na zijn laatste gevecht op de vlucht is geslagen voor de dienaren van de wet en gezocht wordt in alle 150 staten van Amerika. Ik weet dat het er maar 52



zijn, maar de huidige president Bush zou graag willen dat het er 150 waren. Maar goed dus een Berenburg Pete die op de vlucht is en achterna gezeten door verschillende sheriffs. Door US Marshalls en weet ik nog wat voor wetsdienars meer. Een wanhopig man die eindelijk klem gezet wordt in een hutje op de heide. Omringt door het eerste legerkorps van de Verenigde Staten onderleiding van president Bush. Wat heb ik toch tegen deze

meneer Bush, nu verdenk ik hem alweer van oorlogszuchtige handelingen en ik geef iedereen het idee dat hij zomaar overal zijn leger inzet. Natuurlijk klinkklare onzin, een vredelievende man als Bush moet nog geboren worden. Berenburg Pete is dus omsingeld door sheriffs en US marshalls en niet door het eerste legerkorps. Hij wordt gesommeerd naar buiten te komen en zich over te geven. Maar Berenburg Pete denkt er niet over. Als hij zich overgeeft hangen ze hem op en het zal Bush wel zijn die de beul speelt. Alweer die Bush die past toch helemaal niet in een schurken rol. Nee voor de schurken rol in dit verhaal moeten we andere namen bedenken. Bijvoorbeeld Balkenende of Saddam Hussein. Kijk dat zijn nu leuke schurken namen. Goed ik geef toe ik heb deze namen niet zelf verzonnen maar ze passen zo leuk bij het plaatje.

Berenburg Pete zit dus nog steeds in zijn hutje op de heide en vertikt het om zich over te geven. Hij vecht zich liever een weg naar buiten. Hij pakt dus zijn revolvers van de wilgenboom en springt door de deur naar buiten. De kogels vliegen hem om de oren en als hij zelf terug wil schieten voelt hij een harde klap tegen zijn borst en zakt in elkaar.



Een minuutje later doet hij zijn ogen open en ligt opeens op een luchtbedje in een zee van Berenburg met een stralend zonnetje aan de hemel.

Kijk dat is nu een leuk verhaal voor een kerstnummer denkt de redacteur eventjes iets verder uitwerken en je hebt een leuk verhaal met een happy end. Helaas is er geen journalist om het te schrijven en zal dit verhaal dus niet in het decembernummer komen. De redacteur sluit zijn pc af en levert de kopie in. Dit jaar geen kerstverhaal.

Peter



Het jeugdhonk



Verlagje van de training van A2.

Hoi, hoi, hier een verslagje van de training van A2.

We dachten een gewone training te krijgen, maar toen we aan kwamen (zoals gewoonlijk te laat) bleken we een bespreking te hebben.

En wij dachten dat zal wel over de tactiek of zo iets gaan, maar we bleken dus een spelachtige-conditie training te krijgen.

We moesten groepjes van twee maken. Toen ging Rob uitleggen wat de bedoeling was.

We gingen een soort competitie tegen elkaar doen. Er waren 6 onderdelen uitgezet. Je moest om en om een loop- en schietoefening doen: doorloopbal gewoon, doorloopbal, maar als je miste moest je net zo vaak schieten tot je eindelijk raakte. Vanaf 8 meter schieten, vanaf 4 meter schieten, elfen en tussen pionnen zo vaak mogelijk heen en weer rennen.

Allemaal best vermoeiend, maar wel heel leuk. Zeker leuk om nog een keer te doen. Het is ook zeker aan te raden voor andere teams, want je leert er best wel veel van. Zoals: tegen je verlies kunnen, hè Oscar??, de eer te behouden van de jongens of de meisjes, van jongens leren en te kunnen winnen en hyperactief rond te rennen.

Je kan hierbij ook zien dat we nog wat meer moeten oefenen op bepaalde onderdelen, zoals vanaf 8 meter raak schieten. Maar hier waren Priscilla, Marieke en Niek deze keer wel heel goed in.

De meiden was het bijna gelukt om bij een best, moeilijk en vermoeiend onderdeel te winnen van de jongens, maar Oscar moest weer zo nodig de held spelen(smile) en hield de eer van de jongens hoog.

Pech voor de meiden, maar het scheelde dan ook maar 1 punt. Hier volgen de resultaten:

1. Niek 54 pt
 2. Jorik 51 pt
 3. Priscilla 43 pt
 4. Marieke 40 pt
 5. Mirjam 36 pt
 6. Maikel 35 pt
 7. Anneke 34 pt
 8. Evelien 31 pt
 9. Oscar 30 pt
 10. Nico 23 pt
 11. Annemarie 8 pt
- Groetjes Mirjam en Evelien.



Sinterklaas bij AKC

Woensdag 2 December was het dan weer zover. 's Avonds zou Sinterklaas samen met z'n pieten een bezoek brengen aan AKC. Tenminste, dat had hij vorig jaar beloofd.



Er werden ook mutsen gemaakt

Daarom waren er 's middags al heel veel kinderen naar de Sporthal gekomen. Daar hebben ze samen met Karen, Cynthia, Lotte en anderen, verschillende dingen voor Sinterklaas gemaakt.

Zo waren er hele mooie mutsen, veel tekeningen en allerlei andere creatieve knutselwerkjes. Tijdens het harde werken was er ook nog wel even tijd voor wat ontspanning en kon er lekker gespeeld worden. Tussendoor was er voor iedereen ranja en wat lekkers.

Tegen het einde van de middag was iedereen klaar met wat er gemaakt moest worden. De kinderen konden even snel naar huis om wat te eten, want om

6 uur moest iedereen alweer in het clubgebouw zijn. Dan zou het echt gaan gebeuren en zou Sinterklaas komen.

Om 6 uur zat het clubgebouw van AKC al bijna vol. Er waren veel kinderen gekomen en die hadden ook bijna allemaal hun papa's en mama's meegenomen. Zodoende was het dus een gezellige groep ouders en kinderen die allemaal in spanning af zaten te wachten wanneer Sinterklaas nu eindelijk kwam.

Om de tijd totdat Sinterklaas daadwerkelijk kwam door te komen, kregen alle kinderen een lekkere beker drinken en was er voor iedereen een vlaggetje. Al die vlaggetjes bij elkaar gaf een heel mooi gezicht.

Alle kinderen zaten net op de banken toen iedereen in een keer schrok van een gigantische bonk op de ramen. "Zwarte piet !!!!" riepen alle kinderen.

En dat bleek waar te zijn. Want toen de kinderen met z'n allen "Sinterklaasje kom maar binnen" begonnen te zingen, gingen de deuren van het clubgebouw open en kwam Sinterklaas binnen lopen samen met 2 pieten.

Meteen werd er door de pieten flink met pepernoten gestrooid en doken alle kinderen op en over elkaar heen voor de lekkernij.



Zwarte Piet

Na een kleine wandeling door het clubgebouw, en wat korte praatjes, kwam Sinterklaas aan bij de mooie versierde stoel. De pieten zette zij staf weg en toen kon Sinterklaas lekker gaan zitten en genieten van zijn bezoek aan AKC.

Eerst werd hij kort welkom geheten en werd hem verteld dat we het heel fijn vonden dat hij weer tijd had vrij gemaakt om toch even bij AKC langs te komen.

Daarna nam Sinterklaas het over en vroeg hij de verschillende ploegen bij hem te komen. Als eerste was de F1 aan de beurt. Bijna voltallig kwamen alle jongens en meisjes bij Sinterklaas. Hier werd er even gekletst en nadat iedereen een hand van Sinterklaas had gehad kregen ze allemaal een handvol pepernoten van de pieten.

Als volgende werden de kinderen van de D1 naar voren geroepen. Ook nu werd er even over de korfbal gepraat en hebben de kinderen Sinterklaas het een en ander uitgelegd. Ook wou Sinterklaas graag een liedje horen van de D1. Na een tijdje hadden ze gezamenlijk een liedje uitgekozen, maar dat bleek een wat moeilijker liedje te zijn als wat ze dachten, dus dat ging niet helemaal goed.

Na de D1 was het de beurt aan de allerkleinste korfballers. Namelijk de welpen. Die mochten eerst even samen bij Sinterklaas komen. Dat deden ze allemaal heel goed. Voor sommigen was het wel heel eng, maar anderen die vonden het zo leuk dat ze nog een keer kwamen en bij Sinterklaas op schot wilden zitten. Velen hebben ook een liedje gezongen. Je kon zien dat Sinterklaas, en iedereen, dat heel leuk vond.

Na alle gesprekjes en liedjes was het tijd voor het allerleukste. De cadeautjes.

Alle kinderen in de zaal kregen een cadeau van Sinterklaas. Sommige jongens hadden een grote takelwagen en andere oudere meiden hadden allemaal gelpennen en een soort koker etui.



Iedereen was er heel blij mee. Direct werd alles los gemaakt en veranderde het clubgebouw in een grote speelplaats.

Ondertussen hebben we ook nog afscheid genomen van Sinterklaas. Weer beloofde hij dat hij volgend jaar zou terug komen. Maar dan moesten we ons wel allemaal netjes gedragen. Sinterklaas had daar wel alle vertrouwen in.

Tot volgend jaar Sinterklaas!



Wat is de overeenkomst tussen Ajax en de Kerstman???

Antwoordt :Ze zijn allebei rood met wit en niemand gelooft er meer in!!!

Waarom hangt een Belg 4 kwartjes in een kerstboom?

Dan heeft ie een hele piek.

Wat is de overeenkomst tussen de paus en een kerstboom?- bij allebei hangen de ballen er voor de sier!!



Er komt een man bij een kamelenwinkel dat vlak bij een ravijn staat. Je kan alleen maar het ravijn over, over een bruggetje. Die man komt binnen en egt:"Geef mij maar een goed en leuk kameeltje!" Zegt de man:

"Oké, maar dan zal ik even de gebruiksaanwijzing vertellen! Als je ho zegt, gaat de kameel lopen. Als je hoho zegt gaat hij al in een drafje en als je hohoho zegt moet je voor kerstman gaan spelen!

De meester geeft natuurkundeles. Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven. Mark: De zomervakantie duurt 6 weken en de kerstvakantie duurt maar 2 weken.

Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen. Rechter:"Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?" Verdachte:"Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!" Rechter:"Hoe vroeg dan? Verdachte:"Een paar uur voordat de winkel openging!"



Hoe herken je een Belgische kerstman???

Hij heeft een zak vol paaseieren bij zich.

Het is een paar weken voor kerstmis en Jantje gaat naar z'n oma en vraagt oma of hij mee mag naar de kerk! Omdat Jantje normaal nooit naar de kerk wil is oma heel blij en gaat direct met Jantje naar de kerk. Als ze in de kerk zijn zegt oma: "Ga jij maar even naar het kerststalletje kijken dan steek ik een kaarsje aan". Dus Jantje gaat naar het kerststalletje en krijgt een idee. Hij kruipt over het hekje en pakt het beeldje van Maria weg dan gaat hij weer naar oma en gaan ze naar huis. Een week later gaan ze weer naar de kerk. Oma gaat weer een kaarsje aansteken en Jantje gaat weer naar het kerststalletje. Maar dit keer neemt hij het beeldje van Jozef mee. Weer een week later gaan ze weer naar de kerk. Oma weer naar de kaarsjes en Jantje weer naar het stalletje. Hij kruipt over het hekje en zegt tegen Jezus:"Als ik met kermis geen nieuwe mountainbike krijg zie jij je ouders nooit meer terug."



A.K.C. I als een speer terug naar de Overgangsklasse? Na vier overwinningen in even zovele wedstrijden (deze "kollum" schrijf ik na de uitwedstrijd tegen Atalante) begint het daar op te lijken. Al 96 keer gescoord - een gemiddelde van 24 per tegenstander - dat ziet er heel gezond uit. Er zullen weinig clubs van de 112 hoofd-overgangs- en 1e klassers zijn die deze productie kunnen evenaren. Wel iets om trots op te zijn! Iets minder trots moeten we bij A.K.C. zijn op het (gelukkig kleine) groepje supporters dat elke wedstrijd weer op minder sympathieke wijze van zich laat horen en vooral de scheidsrechter op de korrel neemt. Dit tot ergernis van de meer gematigde en objectieve A.K.C.ers en andere toeschouwers. Ik heb daar al vaker iets over gezegd in het Journaal maar ik ben bang dat het niet uit te roeien is. Waarschijnlijk zijn de betrokkenen in het normale leven hele aardige mensen met wie je gezellig iets kunt drinken, brave huisvaders, maar langs het korfbalveld krijgen ze last van verstandsverbijstering en verliezen ze de grenzen van het fatsoen uit het oog. Erg

jammer!

Maar dat het nog erger kan bewees een supporter van het Drentse Sparta Zevenhuizen die op zaterdagavond 27 november j.l. op de tribune van de Sluiskadehal zat en kennelijk niet goed tegen zijn verlies kon. Het is natuurlijk ook niet leuk als jouw ploeg door een oppermachtige tegenstander met 28-11 afgeslacht wordt, maar om dan de spelers van de thuisclub bij herhaling uit te maken voor tuig, schorem en viezeriken, getuigt niet bepaald van beschaving. Zo iemand zou eigenlijk een sporthalverbod moeten krijgen.



Sparta werd afgeslacht

In navolging van de toch wel geflopte verkiezing van "de Grootste Nederlander" die onlangs gehouden werd en een winnaar opleverde die bij mij de vuilnisbak nog niet buiten mocht zetten toen hij nog leefde; heeft nu ook het KNKV een dergelijke verkiezing uitgeschreven onder de naam "Wie is de grootste korfballer aller tijden?" Dat hoeft per definitie geen speler of speelster te zijn (de nu nog actieve korfballers/sters zijn uitgesloten) maar ook bestuurders, trainers, scheidsrechters of anderen die zich in de afgelopen 100 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor onze sport. Er kan gekozen worden uit 50 genomineerden die in het N.K. van 27 november genoemd worden maar die ik natuurlijk niet allemaal ga oplepelen.

Voor wie het interesseert het stemmen is mogelijk via www.knkv.nl of schriftelijk voor 26 december a.s. Uiteraard heb ik mijn lijstje - na lang wikken en wegen - ingezonden. Heel persoonlijk en een beetje chauvinistisch natuurlijk en wel als volgt van 1 t/m 5: 1. Nico Broekhuysen - de uitvinder van het korfbalspel. 2. Cees van Lunteren de meest stijlvolle en sierlijke korfballer aller tijden (in mijn ogen), 3. Gerard Hopster, Oud-A.K.C.er en ooit de jongste hoofdklasse scheidsrechter, propagandist en verslaggever. 4. Ton v.d. Laake naar mijn mening de beste scheidsrechter ooit. 5. Na lang aarzelen tussen een stuk of 10 kandidaten, toch ook nog een dame t.w. Rini v.d. Laan-Keereweer (Blauw Wit) 5 x korfbalster van het jaar en in 2000 uitgeroepen tot korfbalster van de eeuw door het IKF en Worldsport.

Van de 50 genomineerden waren er overigens slechts 16 vrouwen, nog geen derde deel dus toch discriminatie?

In datzelfde N.K. nog een paar records die zijn gevestigd sinds het bestaan van de hoofdklasse zaal, zoals het hoogste aantal doelpunten in 1 wedstrijd t.w. 62 bij DOS'46 - Fortuna 33-29 in 1995. De meeste doelpunten scoorde Blauw Wit in 1997 tegen SCO namelijk 37. Topscoorder in de hoofdklasse is Dennis Vreugendenhil die in 1999 niet minder dan 15 keer in een wedstrijd trefzeker was voor zijn club Fortuna. Ook A.K.C. wordt genoemd in deze recordlijst, helaas niet op positieve wijze want met 346 tegentreffers hadden wij in het seizoen 1998-99 de meest gepasseerde verdediging, een gemiddelde van bijna 25. Dat waren barre tijden!



Een lange lijst met records

Maar zoals in de aanhef van de laatste "kollum" van het jaar 2004 al te lezen was, A.K.C. heeft de weg naar boven weer ingeslagen en wellicht komen we over een aantal jaren weer echt in beeld. De tijd zal het leren! Ondertussen wens ik iedereen *hele plezierige feestdagen en een voorspoedig, gezond en sportief nieuwjaar toe*. Tot dan!

HARRUM

Jarigen in de maand December



Jarig in de maand januari:

- 08 Kevin Voogd
 09 Lotte ter Hedde
 09 Danique van Zaltbommel
 11 Remko Hesselink
 17 Stephanie Reinerink



- 21 Kelly Maas
 22 Koen Herskamp
 24 Michiel Bentsink
 28 Nina Lohuis

Overzicht activiteiten seizoen 2004/2005 Nieuwjaarsreceptie bestuur A.K.C Vrijdag 07 januari 2005 Clubgebouw A. K. C., aanvang 20.00 uur

Maand	Dat.	Activiteit
Januari	12	Nieuwjaarsbingo 's middags voor de jeugd, 's avonds overige leden
Januari	24	Halfjaarlijkse vergadering, aanvang 19.30 uur
Februari	18	Kinderdag voor alle jeugdleden
Februari	18	Kaartavond 20.00 uur clubgebouw
Maart	19	Playbackshow
Maart	25	Paaskaarten 20 uur clubgebouw
Maart	28	's ochtends eieren schilderen en zoeken. 's Middags eieren gooien
April	08	Vrijwilligersavond
Mei		Jeugdkamp
Juni	20	Jaarlijkse Algemene Vergadering, aanvang 20.00 uur

